

**Dorpskerk Zuidhorn**  
**Orde van dienst zondag 3 november 2024**

*23e zondag na Trinitatis*

Voorganger: ds. Wietske Tinga  
Organist: Kees Kugel  
Cantor: Albert Martijn



Inleidend orgelspel:  
Jean Philippe Rameau (1683-1764): Entrée de Polimnie (uit 'Les Boréades')

DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Welkom

*- We gaan staan -*

Intochtslied: Lied 217: 1,2 - allen

De bemoediging

Voorganger:           Onze Hulp is...  
Allen:                   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
Voorganger:           Die trouw is...

*- We gaan zitten -*

Moment van stilte

Drempelgebed

Zingen: Lied 217: 3,4 - allen

Kyriëgebed om ontferming vanwege de nood in de wereld

Glorialied: Lied 412: 1,3 - allen

DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN

De groet

Voorganger:       De Heer zij met u  
Allen:               OOK MET U ZIJ DE HEER

Gebed van de zondag

Eerste lezing: Job 19:2

Zingen: Lied 850       vs. 1,2 - cantor, vs. 3,4,5 - allen

Tweede lezing: Marcus 12:18-27

Zingen: Lied 326 vs. 1,2,3 - cantor, vs. 4,5,6 - allen

Overdenking

Orgelspel: Andreas Armsdorf (1670-1699): Herr Jesu Christ dich zu uns wend

Zingen: Lied 322 vs. 1 - cantor, vs. 2,3 - allen

## DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden, met gebedsacclamatie Lied 367E

Stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en toelichting collecte

Collectedoelen:

1<sup>e</sup> Kinderperspectief 2<sup>e</sup> KiA zending Ghana

3<sup>e</sup> Noodhulp Libanon

U kunt uw gift geven in de collecteschalen, of overmaken op het bankrekeningnummer NL89 RABO 0375 8665 66 van de diaconie onder vermelding van het collectedoel, of u kunt de Givt app of de QR-code gebruiken



**Bedankt voor uw gift**

- *We gaan staan* -

Uittochtlied: Lied 422 - allen

Zegen, *met gezongen Amen*

- *We gaan zitten tot na het orgelspel* -

Orgelspel: Henk Gijzen (1955): Lied 912: Neem mijn leven, laat het Heer:  
Koraal met variatie

*Na de dienst bent u welkom voor koffie, thee of limonade*