

Kinderboekenactie Zuid- en Noordhorn

**We kijken naar wat we wel kunnen!**

In Zuid- en Noordhorn organiseren we rondom Wereldvluchtelingendag in juni en de Dag van de Migrant in december regelmatig ontmoetingsmaaltijden 'Deel je Tafel' (Tafels van Hoop) met vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders) in onze dorpen. Door de corona maatregelen was dat dit keer niet mogelijk. De statushouders missen de ontmoetingen, horen en spreken minder Nederlands. Het idee kwam mede hierdoor op, om inwoners van de dorpen te vragen kinderboeken te geven voor deze gezinnen. Lezen, elkaar voorlezen stimuleert de taal en kan een fijne tijdsbesteding zijn in de winter-lockdown-maanden.

Wij laten ons inspireren door woorden van Paul van Vliet:

*"Als wij niet meer geloven dat het kan
Wie dan wel?
Als wij er niet mee komen, met een plan
Wie dan wel?
Als wij er niet voor zorgen
Dat de toekomst is geborgen
Voor de kinderen van morgen
Wie dan wel?"*

De werkgroep Tafels van Hoop geeft hieronder een toelichting op dit mooie project.

Wie vormen jullie team? Wie voeren de activiteiten uit?

Wij hebben een werkgroep Tafels van Hoop Zuid-Noordhorn die bestaat uit de voorzitter van de diaconie van de Protestantse Gemeente (zij beheert ook de financiën), een diaken die ook vrijwilliger is bij VluchtelingenWerk, en enkele andere enthousiaste gemeenteleden. Eén van hen heeft een paar jaar geleden een project opgezet: "De koffie loopt". Een ontmoetingsochtend voor alle dorpsbewoners waar ook verschillende keren statushouders kwamen om kennis te maken. Toen het buurthuis deze ochtenden overnam zijn we daarmee gestopt.

Wat heb je ervoor nodig?

- Actuele kinderboeken natuurlijk!
- Een schuur waar we de boeken uitgezocht hebben. Eén van onze leden is eigenaresse van die schuur.
- Dozen e.d. om de boeken in te pakken.
- Een extraatje: kerstkransjes en banketstaven, één van de leden heeft dit via plaatselijke middenstanders geregeld.

"De 'nieuwkomers' stellen er een eer in om een heerlijke (bv. Syrische) maaltijd te maken bij Tafels van Hoop. Dan willen wij ook dat ze iets echt lekkers krijgen bij de kerst."

We betalen deze acties uit het potje van onze werkgroep Tafels van Hoop. Dat krijgen we gevuld dankzij collectes, subsidies van bedrijven en andere kerken in de dorpen en giften. We werken zo goedkoop mogelijk.

Hoe maak je de activiteit bekend? Hoe betrek je de mensen uit je kerk erbij?

Publiciteit ging via het kerkblad, 'De Dorpsgast', kerkdiensten, streekkranten, plaatselijke websites, mond op mond en

sociale media. Op deze manier hebben we een mooi aantal boeken ontvangen!

Hoe kennen jullie de mensen aan wie je de boeken hebt gegeven (de doelgroep)?

Doordat we al vier keer een Deel je Tafel maaltijd georganiseerd hebben, kennen we de samenstelling van de gezinnen of interesses van alleenstaanden. In de 35 boekendozen zaten dan ook meisjes- en jongensboeken op leeftijd geselecteerd.

Gertrud Prenger, één van de werkgroepsleden: "Maak de pakketten ook weer niet te groot, maar houd het overzichtelijk".

Ook gingen er nog boeken naar een Kerstpakkettenactie, in de hele gemeente Westerkwartier. Zo konden we niet alleen de 'nieuwkomers' in onze dorpen een plezier doen, maar ook gezinnen die door omstandigheden een extraatje wel kunnen gebruiken, mensen met kinderen die aangewezen zijn op de Voedselbank bijvoorbeeld.

"We maakten het extra feestelijk door de kerstkransjes en banketstaaf. De kerstgroet gaf onze drijfveer weer. Wij hebben deze actie dus gedaan in de kersttijd. Maar dit kan ook heel goed op een andere tijd in het jaar" zegt Heleen Damminga, een van de werkgroepsleden.

Doordat we de gezinnen met wie we contact hebben al langer kennen is een band ontstaan, waarbij je merkt dat mensen oprecht blij zijn met het contact.

De afgelopen jaren hebben jongeren, statushouders en verschillende vrijwilligers meegeholpen met de Tafels van Hoop, zodat leuke contacten zijn ontstaan.

Waar doe je de activiteit? In de kerk of juist niet?

De boeken kon men inleveren bij Gertrud Prenger, die centraal in het dorp woont. Zij heeft een schuur, waar de boeken ook werden schoongemaakt, gesorteerd en in bestaande kasten gezet. We kregen onvoorstelbaar veel boeken, en ook spontane giften.

Hoe houden jullie de kerkelijke gemeente betrokken?

De hoogtepunten waren de gezamenlijke maaltijden. We hebben vier keer Tafels van Hoop gehouden met een Syrisch koor, live Syrische muziek, dansen en samen zingen. Dat geeft al betrokkenheid! In corona tijd hebben we in juni 2020 een appeltaartenactie gedaan (appeltaarten bezorgd bij de statushouders) en nu dus deze kinderboekenactie. Doordat we ook om gift of collecte vragen blijven we 'in beeld'. Daarnaast is Tafels van Hoop een vast agendapunt op de vergadering van de gezamenlijke diaconie van onze Protestantse Gemeente in wording te Zuidhorn.

Wat betekent deze actie voor jullie?

Voor ons in het kort: het was een zinvolle, verbindende actie. De kracht van het succes zit in de persoonlijke contacten met mensen in de dorpen. Bij het rondbrengen werden we verwelkomd door joelende kinderen aan de deur die zo blij waren toen de doos gebracht werd.

We hebben ook gehoord van ouders en kinderen die het heel fijn vonden dat ze op deze manier andere kinderen konden helpen.

"We willen de actie niet voor mensen organiseren, maar met hen", zegt Gertrud Prenger. "We vragen hen ook om mee te doen in de organisatie. Doordat er verbinding ontstaat krijgen gesprekken ook gaandeweg meer diepgang. Met moslims nieuwkomers kan ik heel respectvol spreken over wat we geloven."



Gertruud Prenger: "Door Tafels van Hoop hebben mensen elkaar leren kennen. Het mooiste vond ik dat een Syrische meneer zei na een avond waarop we ook muziek hadden gemaakt en gedanst: 'Ik voelde me bijna weer even thuis'."

Spruitjes en Syrisch eten

Een ander voorbeeld van hoe je elkaar kunt verrijken geeft Gertruud aan de hand van ... spruitjes: "Een Syrische vrouw vroeg mij wat spruitjes eigenlijk zijn. Toen heb ik dat niet alleen verteld, maar ik heb haar ook een maaltje gekookte spruitjes gebracht. Waarop ik wederom door haar werd uitgenodigd: 'Kom eens kijken hoe ik spruitjes in een Syrische maaltijd heb verwerkt'."

Wat vonden de mensen ervan voor wie jullie je hebben ingezet?

Hier de reacties van 2 jongens (12 jaar oud), Hashem en Farouk uit Syrië.

"Ik ben blij dat er aan mij gedacht wordt, bijna niemand komt speciaal voor mij. Eigenlijk houd ik niet zo van lezen, maar de stripboeken waren leuk."

"Ik kon de boeken gebruiken voor school, want er zat eentje bij over de natuur."

"Overweldigend, wel 1.000, was de inbreng van kinderboeken, wat de gevers ook een goed gevoel gaf. De mensen stonden in de rij bij het brengen. Veel dorpsgenoten waren indirect met en voor elkaar bezig."



"Leesoma"

Heleen Damminga is voor- en lees/taalles oma voor twee zusjes van 6 en 8 jaar. Voor de jongste is een grotere woordenschat van belang en de oudste heeft een achterstand met taal. Via de contactpersoon, van de familie is ze gevraagd om de kinderen te helpen.

Zij heeft contact opgenomen met de school van de meisjes "Het fijne van de samenwerking met de school is dat zij voorlees en lees/taallesboekjes hebben op het niveau van de kinderen, en je veel tips krijgt. Ik doe, in overleg met school, het tijdens schooltijd. School wil graag dat je dit langdurig doet ivm de continuïteit. Door de Corona zijn de kinderen veel thuis (ze mogen drie ochtenden naar school). Nu lees ik thuis voor en help de oudste met lezen en taal. Het voordeel daarvan is dat hun broertje van twee ook woorden meepikt en luistert naar het voorlezen. Het nadeel van thuis is dat de kinderen minder concentratie hebben. Het lukt niet altijd om afstand te houden in deze Corona tijd maar we houden elkaar goed op de hoogte van elkaars gezondheid. We appen als we verkouden zijn. Dan gaan het voorlezen/lezen en de taalopdrachten niet door."

Contactpersoon Hermi Steller
e-mail hermi.steller@ziggo.nl
tel. 06 83014234

